

Hebzucht (kolom 33)

Laten we het probleem eens proberen te benoemen. Wat is nu precies het probleem? Dat gaat niet om overbevolking. Eenvoudige berekening laat immers zien dat de aarde gemakkelijk tien keer zoveel mensen kan herbergen dan nu het geval is, met voor iedereen een luxe woning inclusief auto. Het probleem is ook niet klimaatverandering. Het klimaat verandert immers altijd al door het wisselend magneetveld van de zon. CO₂ is daarom ook niet de oorzaak, maar hoogstens het gevolg van die eventuele opwarming. Het probleem ligt ook niet in pandemieën of internationale spanningen. Voor wie een beetje heeft opgelet is immers zonneklaar dat de farmaceutische industrie en de wapenindustrie hier aan de touwtjes trekken. Nee, het probleem is de menselijke hebzucht. Niets anders. Die hebzucht kennen we allemaal. Maar er is een klein clubje superrijken dat deze hebzucht heeft geïnstitutionaliseerd in het bancaire systeem. De kern van dat bancaire systeem is rente. Tot aan de Renaissance was rente taboe. Zowel in het Christendom als in de Islam. Ook de filosofen, onder aanvoering van Aristoteles waren zonneklaar: Geld is bedoeld als ruilmiddel, niet om daarmee via woeker geld te verdienen. Rente heeft twee zeer kwalijke maar helaas onvermijdelijke consequenties: 1. De rijken worden rijker en de armen armer. 2. De totale schuld wordt steeds groter en steeds sneller groter. Sinds de Renaissance heeft het rentedragend bancaire systeem zich als een kankergezwell over de planeet uitgebreid. In de jaren zestig van de vorige eeuw had het ongeveer de hele planeet in haar greep. Toen was dus duidelijk dat het niet verder kon groeien. Daarom werd de goudstandaard losgelaten. Daarom werd het *WEF* opgericht om een uitweg voor de allerrijksten te zoeken. Daarom ook kwam de *Club van Rome* met haar *Grenzen aan de Groei*, dat de basis vormt voor de huidige klimaatreligie. Maar anders dan de meeste mensen denken, gaat het klimaatbeleid niet om het redden van de aarde, maar domweg om het in stand houden van de hebzucht van de parasitaire klasse. In 2008 is het systeem dan eindelijk ingestort. Maar de crash werd uitgesteld door geld bij te drukken en vooral door met crisissen af te leiden van het probleem. Mensen moeten consuminderen en hun data uitleveren aan de top van de piramide. Dan kan die met programmeerbaar digitaal centraal bankgeld mogelijk nog vele jaren doormodderen. Helaas is ook dat geen oplossing voor rupsje nooit genoeg. Elke op hebzucht gebaseerde samenleving zal zichzelf te gronde richten. De enige echte uitweg bestaat daarin om rente af te schaffen en om op lokaal niveau geld weer louter als ruilmiddel te zien. Er zijn dus twee kwade krachten die we op alle fronten zouden moeten bestrijden: rente en globalisering. Dat zou alleen niet zo fijn zijn voor de happy few, en alleen de slapende

meerderheid dienen. De grote vraag is daarom, krijgen we de mensen ooit los van het propaganda-infuus? Behalve kranten, televisie en “social” media dienen zich inmiddels ook de brainchips aan. Die van Elon Musk is door de FDA recentelijk goedgekeurd om op mensen getest te worden.

Geert Maessen, <http://www.gregoriana.nl/>