

Agenda 21 (of 2030) in een notendop

G. Edward Griffin (vertaald door Geert Maessen)

Agenda 21 is een soort codenaam voor een masterplan van de Verenigde Naties om het politieke en economische systeem van de wereld te veranderen in een systeem van totaal collectivisme. Om dat te kunnen bereiken, mogen mensen niet meer onafhankelijk zijn. Ze moeten voor alles afhankelijk zijn van de staat. Anders zullen ze niet gemakkelijk door de staat kunnen worden gecontroleerd. Dat betekent meestal, dat ze geen privé-eigendom meer kunnen hebben. Ze kunnen geen eigen land hebben. Ze moeten bij voorkeur in hoogbouwappartementen wonen die ze van de staat krijgen, als een soort uitkering. Ze zullen zeggen, "wat goed, we hebben een gratis appartement". Maar de mensen aan de top willen dat alle mensen afhankelijk zijn van de vrijgevigheid van de staat. Dat betekent dat ze niet willen dat iemand in de natuur leeft. Iedereen die een paar hectare land heeft en zijn eigen watervoorziening, en zijn eigen voedsel kan verbouwen en dat soort dingen, of wat schapen of kippen heeft, deze mensen zijn een bedreiging voor de collectivistische samenleving. Want ze gaan niet naar de politici om te zeggen: geef me alsjeblieft te eten, kleed me alsjeblieft, geef me onderdak. Ze zijn onafhankelijk. Dat is het geheim achter Agenda 21. Ze willen de mensen van het land af. Ze willen daar coöperaties die al het voedsel verbouwen en dat soort dingen. Maar ze willen niet dat daar iemand woont, omdat ze op die manier niet kunnen worden gecontroleerd. Om de mensheid onder controle te krijgen, moet je ze allemaal naar de grote steden brengen. Je moet ze naast elkaar zetten en opstapelen. Maak ze afhankelijk van de staat voor hun voedsel, hun onderdak, de elektriciteit, hun water, alles. Dat is het zieke geheim achter Agenda 21.